

Het leven van een puber tijdens Corona

Tijdens deze Corona crisis vliegen de spotjes met een bepaalde branche in het spotlight je om de oren. Hoewel ik me daar erg aan kan irriteren, vind ik dat we ook even aan de pubers moeten denken. Pubers zouden nu juist onder de mensen moeten zijn en zich ontwikkelen, maar ze zitten thuis opgesloten. Wat betekent de crisis nou eigenlijk voor een puber?

Zes weken thuis voelt voor een puber als zes jaar

Laatst las ik ergens dat als een puber zes weken met zijn ouders opgesloten moet zitten, dan voelt dat voor een puber als zes jaar. Ik vind dat wel een grappige uitspraak en er zit wel wat in. Bij mij thuis zijn we totaal niet gewend om met zijn allen thuis te zijn. Mijn ouders zijn vaak aan het werk en mijn zusje ging naar de BSO. Dus ik was eigenlijk altijd wel alleen thuis in de middag en dan zit je nu 24/7 op elkaars neus.

Gelukkig is mijn situatie niet dat ik zes weken in quarantaine zit. Ik mocht gewoon nog afspreken met vrienden en naar het strand met zijn allen. Alhoewel sommige ouders eerst en soms nu nog steeds moeilijk doen. Maar mijn logica is dan als je steeds met dezelfde vrienden afspreekt en voor de rest uit de buurt blijft van ander mensen, dan kan er toch niks gebeuren? Ook woon ik praktisch bij Linde, om te vluchten van mijn ouders en natuurlijk voor de gezelligheid. Op een gegeven moment zei Carla zelfs dat ik bijna haar vierde kind was.

School

Zodat alle pubers op één juni weer naar school kunnen, heeft mijn school een nieuw "Corona"-rooster gemaakt. Ze zijn met het denderende idee gekomen om de onderbouw en bovenbouw te verdelen over twee dagdelen. Voor de onderbouw is dat prima, want zij zijn om twaalf uur klaar en kunnen dus nog veel met hun dag. Bij de bovenbouw is het een ander verhaal. Zij beginnen pas om twaalf uur en ze zijn om tien over half 5 weer klaar. Oftewel de bovenbouw heeft eigenlijk niks meer aan hun dag, afspreken wordt moeilijk en de sportvereniging kan afgezegd worden.

Maar de klassen zijn ook door drieën gedeeld. Met het idee dat dan één derde van de klas naar school komt en de rest volgt online de les. Dus dan zit ieder deel gemiddeld twee dagen per week op school. Docenten hebben de instructie gekregen om alleen aandacht te geven aan de leerlingen die op dat moment in het klaslokaal zitten. Ik hoorde een docent al zeggen dat bij vmbo-klassen er waarschijnlijk door het deel dat online mee doet, er geklooid gaat worden met de microfoons. Dus ik ben benieuwd of dat gaat werken

Ook zijn er op school looproutes aangelegd. In bijna alle gangen staan er tafels in het midden van de gang. Tijdens de momenten dat er in de gangen verkeer is, moeten de docenten dat gaan sturen. Dit wordt natuurlijk totale chaos. Iedereen is tegelijk uit en zeker om half 5 wil iedereen zo snel mogelijk naar huis.

Een zwaar leven

Tot slot denk ik dat iedereen wat meer waardering moet hebben voor de puber. Naast de huishoudelijke taken, zoals de vaatwasser in- en uitruimen, krijgen pubers er nu heel veel bij, relaties onderhouden is nu moeilijker en een school die denkt dat ze een strak plan hebben. Daarom lijkt het mij beter dat de middelbare scholen tot de vakantie dicht blijven en dat we na de zomervakantie verder kijken. Ook zou ik graag een oproep willen doen voor applaus voor de pubers op 9 juni om 8 uur 's avonds, alvast bedankt.

Thomas van der Vlerk (V3)